



Twee keer slapen in

Het Land van Hoei

Le Castel du Val d'Or: van vader op zoon

Le Castel du Val d'Or in Ocquier is wellicht een van de oudste hotels van België. Het huidige gebouw dateert van de zeventiende eeuw, maar staat op de fundamenten van een elfde-eeuwse hoeve. Het kleine dorp in de Condroz was toen een rijke enclave van het Prinsbisdom Luik; het was in handen van de Heren van Vervoz. Het fraaie gebouw valt op door een combinatie van grijze steen uit de streek en baksteen — baksteen was in de zeventiende eeuw hier nog een teken van rijkdom; de Heren van Vervoz wilden duidelijk maken hoe belangrijk de hoeve wel was. Ook de stoere toren duidt op welvaart.

In het begin van de negentiende eeuw werd de grote boerderij verbouwd tot *relais* van de postdiensten. Zowel paarden als koeriers brachten hier de nacht door; de postkoetsen vonden een veilig onderkomen op de grote binnenkoer. Sindsdien is *Le Castel du Val d'Or* steeds een *auberge* of *hôtel* gebleven; de kwaliteit is er met de jaren alleen op verbeterd. De familie Bolle is al sinds de vorige eeuw eigenaar van het hotel en de huidige generatie, Didier en Carla Bolle, is al de vierde die hier de scepter zwaait.

In tegenstelling tot zijn ouders heeft Didier de kans gehad een professionele opleiding te volgen aan de hotelschool van Namen. Hij heeft ervaring kunnen opdoen in de keukens van bekende restaurants zoals *La Maison du Cygne* en *Bruneau* in Brussel en *De Bijgaarden* in Groot-Bijgaarden. Toen hij samen met zijn vrouw de zaak van zijn ouders tien jaar geleden overnam, zijn ze trouw gebleven aan de traditionele kaart, maar ze hebben ze aangepast aan de moderne trends door lichtere en seizoengebonden ingrediënten te gebruiken. Daarenboven schenkt Didier ook meer aandacht aan de vele streekgerechten en aan wild. Door zijn creativiteit slaagt hij erin de klassieke keuken in een geraffineerd modern jasje te steken en de smaak van alle ingrediënten tot hun recht te laten komen.

Ook het hotel kreeg een volledige verjongingsbeurt. Het kader is nog steeds klassiek en rustiek, maar de vijftien kamers kregen moderne badkamers. Door de constructie van het gebouw zijn alle verschillend, maar overall vind je dezelfde charmante inrichting, zonder overdrijving.

Tijdens de zomermaanden genieten de gasten op de grote binnenkoer van het aperitief; in de wintermaanden brandt in het jachtsalon de grote haard.

Achter de stoere historische gevel van *Le Castel du Val d'Or* schuilt een klein en rustig charmehotel-restaurant met bovenal een hartelijk, ongedwongen onthaal.

► *Hotel-restaurant Le Castel du Val d'Or*, Grand'Rue 62, 4560 Ocquier, telefoon: 086-34.41.03, e-mail: castel@castel-valdor.be, www.castel-valdor.be.

Prijs: naargelang van de kamer vanaf 109 euro per nacht per kamer, ontbijt inbegrepen. Gastronomische formules vanaf 104 euro per persoon.

B&B Château de Bonne-Espérance: geen blauw bloed

„Noem me alstublieft geen kasteelvrouw. Ik heb geen blauw bloed en tot een paar jaar geleden werkte ik gewoon als bediende.” Joëlle en Henri Davidts woonden zes jaar geleden nog in een voorstad van Luik. Vooral Henri had behoefte om in een landelijke omgeving te wonen. Hij vond het *Château de Bonne-Espérance* via het internet en kon zijn vrouw en twee kinderen overtuigen te verhuizen van het levendige Luik naar het provinciale Hoei. Van de ene dag op de andere werden ze kasteelvrouw en -heer, maar de Davidtsen blijven bescheiden en noemen hun woning liever „een groot huis”.

Het *château* ligt in Tihange, een deelgemeente van Hoei waar wel meer kasteeltjes te vinden zijn. Welgestelde industriëlen uit de stad bouwden hier in de achttiende en negentiende eeuw hun optrekje. Het *Château de Bonne-Espérance* is echter veel ouder en werd al in de zestiende eeuw gebouwd door een rijke Italiaan; het staat op grondvesten die nog vijfhonderd jaar ouder zijn. Het is niet duidelijk hoe die Italiaan in Hoei terechtkwam. Het kasteel is genoemd naar de wijk en verwijst waarschijnlijk naar een religieuze overlevering. De familie Davidts kon het pand kopen van de erfgenamen van de laatste bewoners, de familie de Loën d'Enschede.

Henri heeft vier jaar nodig gehad om het kasteel eigenhandig te renoveren en aan te passen aan het comfort van vandaag: „Sinds de dag dat we het kasteel gekocht hebben, hebben we alle weekends en vakanties gebruikt om hier te werken aan nieuwe elektriciteits- en waterleidingen, de herstelling van vloeren en daken en de heraanleg van de tuin. Bovendien is het gebouw een beschermd monument, waardoor we strikte normen moesten respecteren”.

Joëlle en Henri zijn terecht trots op het resultaat. Terwijl Henri zijn zelfstandig beroep nu vanuit Hoei uitoefent, heeft Joëlle zich ontpopt als charmante gastvrouw van de drie gastenkamers die ze sinds twee jaar aanbieden. Ze zijn ruim en ingericht met meubilair dat ze meestal op antiek- of rommel-

markten gevonden werd. De gasten kunnen ook gebruik maken van de salons die door Joëlle gedecoreerd zijn met warme kleuren en klassieke meubels. De sofa's in de bibliotheek nodigen uit om weg te zakken met een goed boek. Vanuit de grote veranda en de ontbijtkamer heb je een schitterend uitzicht op de grote tuin met vijver. Achter de tuin begint het bos van Tihange, een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Joëlle en Henri doen er alles aan om hun gasten te laten meegenieten van het mooie kader dat ze gecreëerd hebben in deze historische omgeving. Het *Château de Bonne-Espérance* is een origineel en betaalbaar adres voor een paar dagen rust en ontspanning. De gastheer en -vrouw staan hun bezoekers ook graag in het Nederlands te woord.

► *B&B Château de Bonne-Espérance*, rue Bonne-Espérance 36, 4500 Hoei (Tihange), telefoon: 085-31.08.88, e-mail: henri@davidts.be, www.chateau-de-bonne-esperance.be. Prijs: 60 euro per nacht per kamer, ontbijt inbegrepen.

► Informatie

Informatie over het Land van Hoei: Maison du Tourisme, Quai de Namur 1, 4500 Hoei, telefoon: 085-21.29.15, e-mail: mthuy@pays-de-huy.be, www.pays-de-huy.be.



DS-Infokaart

► Doen en zien

Het historische centrum van het duizend jaar oude Hoei ligt aan de rechteroever van de Maas, tussen de gotische O.L.V.-kerk en de Grote Markt. Het centrum is grotendeels verkeersvrij. Vanop de Citadel heb je een schitterend uitzicht op de omgeving met de samenvloeiing van de Meuse en de Hoyoux in de Maas. Vanaf deze zomer kun

je de Citadel, waarin een oorlogs- en verzetsmuseum is ingericht, weer per kabelbaan bereiken.

Hoei is in 2006 de wielers hoofdstad van België, want niet alleen de Waalse Pijl en de Ronde van België, maar ook de Ronde van Frankrijk en de Giro d'Italia houden hier halt (www.huy.be).

Vanuit Hoei vertrekt de 124 km lange *Route Romantique* door de Condroz. In Ocquier

kun je inhaken op de *Route des Fromages*, waarbij je halt houdt bij verschillende ambachtelijke kaasboerderijen. In Ocquier, Wéris en Tohogne bezoek je de romaanse kerkjes. In het Land van Hoei zijn tientallen kastelen open voor het publiek, zoals dat van Modave (www.modave-castle.be), dat op een rotspunt boven de Hoyoux uitsteekt, dat van Vervoz en het merkwaardige kasteel van Jehay. Het kasteel van

Fond-l'Evêque bij Hoei is nu een centrum van het boeddhisme, waar op 4 en 5 maart het Tibetaanse nieuwjaar gevierd wordt. In mei wordt daar de dalai lama verwacht (www.institut.tibetain.org).

Erwin De Decker
foto's Herman Ricour

► *Volgende aflevering:*
11 maart, twee keer slapen in Brussel